



# **NS Nyhetsbulletin**

**NSDAP/AO : PO Box 6414  
Lincoln NE 68506 USA  
[www.nsdapao.org](http://www.nsdapao.org)**

#1113

13.07.2024 (135)

**Michael Kühnen**

## **Den andra revolutionen Volym II: Folkets stat**

**Del 10**

### **Mot reaktionen**

Kampen mot reaktionen har redan diskuterats utförligt på många ställen i denna skrift. Den avgörande punkten är följande:

Alla revolutioner i världshistorien har ställts inför problemet med reaktionära strömningar, och många har fallit offer för dem förr eller senare. Inte ens en verklig folkskrik revolution - som den nationalsocialistiska - är förskonad från denna utmaning. För alla system, även de mest korrupta och ondskefulla, bland vilka de tyska ockupationsregimerna i öst och väst verkligen hör hemma, drar till sig ett skikt av härskare och förmånstagare som har inflytande och privilegier att förlora och därför också är beredda att stödja demokrati och bolsjevism.

Dessa människor är mottagliga för reaktionära attityder eller till och med handlingar efter vår seger. Men om vi inte, som Stalin en gång gjorde, likviderar alla dem som en dag kan stödja reaktionen - och vi vill inte göra det, eftersom vi också i dessa människor först och främst ser folkets kamrat och inte medlemmen av ett skikt eller en klass som är benägen till reaktionära och borgerliga attityder - då är det enda som återstår den ständiga och hårda kampen och utbildningen av framför allt den växande ungdomen, för vilken banden till samhället och

kamratskap över alla klasser och stånd kommer att bli naturliga.

På grund av sin historia och tradition bär SA den största bördan i denna kamp mot reaktionen. Utbildningen av vårt folks män ligger i huvudsak i händerna på Sturm Abteilung. De vars strävanden är inriktade på att bevara eller återupprätta privilegier och själviska fördelar, kommer vi skoningslöst att sätta på plats. I detta uppmanas naturligtvis alla grenar av partiet - men framför allt SA. Det är framför allt, med tanke på sin egen tragiska och blodiga historia, kallat att krossa och trampa på reaktionen!

Vi känner ingen barmhärtighet med de element som är främmande för folket och som i det tyska folket bara ser ett föremål för exploatering, inte heller med dem som vill fortsätta att tjäna dem i processen av själviska, låga motiv.

Den som slår tillbaka vår hand som sträcks ut för försoning kommer att få känna av den fulla kraften i en lag som en dag, i det tyska folkets namn, återigen kommer att kräva en redogörelse från dessa kamrater till folket om deras tjänst för samhället.

## **Folkets milis: Den väpnade SA**

I den nationalsocialistiska Volksstaat är SA uppdelat i tre formationer:

- Folkets milis
- SA Personalvakter
- Allmänt SA

I enlighet med Ernst Röhm's idéer kommer SA efter vår rörelses seger att fungera som en kader för en revolutionär, nationalsocialistisk folkarmé, som i likhet med Schweiz kommer att organiseras som en folkmilis.

Folkets milis omfattar alla män i vår nation som är lämpliga för militärtjänst och utbildar också alla manliga ungdomar från de tidigaste åren - först i en lekfull form, så att säga, sedan med militära sporter och slutligen med förmilitär utbildning. Detta följs av normal militärtjänstgöring, vilket är fallet i dag. Efter det släpps inte folkets kamrat in i reserven och kallas på sin höjd in vartannat år för en övning, utan han gör ständig tjänst i lokala och företags stridsgrupper som en del av sitt normala arbetsliv. På så sätt är hela den manliga befolkningen ständigt redo för militärtjänst och utbildas.

Denna tjänst, som skall utformas i SA:s anda, betraktas som en hedersplikt gentemot det egna folket och är därför bindande utan undantag.

Från skolpojke till pensionär, varje man av vårt folk är organiserad i folkmilisen. Det är en ansvarsfull uppgift att organisera tjänsten på ett sådant sätt att folkets kamrater blir välutbildade militärt, stärkta ideologiskt och bildade mänskligt i partiets mening. I alla grenar av staten som, till skillnad från de rena partiformationerna, inte är baserade på fullständig frivillighet, dvs. även i folkmilisen, måste man se till att den önskade nationalsocialistiska formningen av individen inte försöker genom våld och påtryckningar, vilket är fallet i öst:

Ständiga och tröttsamma ideologiska diskussioner och tvånget att alltid få tänka officiellt i bara en riktning fördummar och har i bästa fall motsatt effekt. Vem skulle veta detta bättre än vi, den unga generationen, som har vuxit upp under förhållanden av ständig demokratisk och antifascistisk hjärntvätt.

Det handlar därför inte i första hand om att utbilda övertygade nationalsocialister i folkmilisen och Wehrjugend, utan snarare om goda tyskar som är engagerade i samhället och beredda att försvara Volksstaat med sina liv till varje pris. Även här tillhandahåller staten bara en ram, medan SA-kadrerna i folkmilisen inte ska predika nationalsocialism överdrivet, utan leva ut den övertygande!

Jämfört med den rena värnpliktsarmén eller yrkesarmén ser vi fyra fördelar med folkmilisen:

Genom att bygga upp folkmilisen kommer Tyskland återigen att kunna försvara sig ensamt mot varje tänkbar angripare. Vi visar att i händelse av krig kan och kommer hela befolkningen omedelbart att ta till vapen, att varje plats, varje fabrik, varje hus kommer att försvaras till sista patronen. En attack mot Tyskland skulle inte vara en promenad i parken, utan en dödsmarsch, som dessutom i bästa fall skulle leda till erövringen av ett fullständigt förstört land som inte kunde pacificeras. Ingen fiende kan ha något intresse av detta.

Kostnaderna för en folkmilis är lägre än för någon annan tänkbar försvarspolitik, som också bygger på idén om ett självständigt nationellt försvar. Till största delen kommer folkmilisen endast att utrustas med normala infanteri- och pansarvärnsvapen. Den ständiga upprustningen med allt dyrare nya vapensystem kommer att elimineras eller kraftigt reduceras, eftersom strategin inte längre kommer att bygga på ovillkorlig teknisk jämlikhet med den tänkbara fienden, utan på mobilisering av hela befolkningen och dess vilja att förstöra allt snarare än att låta sig besegras. En oberoende, högt utvecklad vapenindustri kan ändå upprätthållas genom ökad vapenexport till vänligt sinnade eller neutrala länder.

En folkmilis är inte en offensiv armé och kan som sådan inte användas eller utrustas på nytt med kort varsel. Det är svårt att föreställa sig traditionell

krigföring i Europa, men med tanke på den djupt rotade rädslan för de tyska nationalsocialisterna, som har förstärkts och hållits vid liv av decennier av segrarpropaganda, är det psykologiskt mycket viktigt för våra grannar om den nationalsocialistiska folkstaten gör sin väpnade styrka igenkännligt defensiv, utan att därigenom bli så svag att någon återigen skulle få idén att bekämpa nationalsocialismen med våld ännu en gång. Vi får inte ge sionismen minsta förevändning för att kasta in världen i ett tredje krig mot Tyskland, vilket skulle kunna innebära det slutgiltiga slutet.

Volksmiliz är den idealiska ramen för bredast möjliga folkbildning. Här formas folkets kamrat till en tysk patriot från sin ungdom och görs därmed mottaglig för nationalsocialismens mer långtgående sanningar. Han kommer då att vara mer villig att göra ännu mer frivilligt och att delta i skapandet av den nya, ariska människan i de olika partiformationerna. Inom ramen för den obligatoriska kvinnliga tjänstgöringen inom civilförvar, sociala uppgifter, moderskaps- och hushållsutbildning kan liknande insatser göras i den kvinnliga delen av befolkningen.

Att tjäna folket blir en självklarhet för varje medborgare. Han förstår att han inte bara kan förvänta sig något av samhället - utbildning, arbete, skydd och social rättvisa - utan att det också finns motsvarande skyldigheter. Den från början själlösa staten blir på så sätt en levande organism för vilken varje individ, inbäddad i de nationella strukturerna, bär ansvar.

**Volksstaat växer i varje enskild tysks själ!**

## **Revolutionens svärd : SA:s stabsgardister**

**SA:s stabsväktare är den nationalsocialistiska revolutionens vakt och svärd.**

I dem samlas de SA-kämpar som är beredda att helt och hållet viga sina liv åt sin tro, som bara är där för nationalsocialismen utan hänsyn till ett "privatliv", som går i döden skrattande och med ett glatt hjärta när partiet kräver det. En kämpe i SA:s stabsgardister lämnar sin borgerliga tillvaro bakom sig och blir riddare av Tyska revolutionens orden.

Tjänsten i dessa partiets väpnade elitförband, som inte är statliga organ, är naturligtvis frivillig, men kräver ett åtagande på flera år - om möjligt på livstid. En kämpe i SA:s stabsgardister har varken fritid eller privatliv; hans tjänstgöring känner varken dag eller natt.

SA:s stabsvakter tar över en stor del av de tidigare uppgifterna från det allmänna SS, som inte byggs upp på nytt. Med sina resurser säkrar de den

nationalsocialistiska folkstaten mot alla faror inifrån.

## **Tradition och revolution: den allmänna SA och SA-andan**

Tjänstgöringen i folkmilisen är obligatorisk, men är bara ett komplement till det normala yrkeslivet - utom under den egentliga värnpliktstiden och för kadreerna. SA:s stabsvakter tar bara emot frivilliga, men deras tjänstgöring är samtidigt deras yrke - deras kallelse.

Det allmänna SA står så att säga mellan dessa två formationer - det bevarar de faktiska traditionerna hos SA under kampens period. Det är en ren partiformation. Tjänstgöring i det allmänna SA är därför frivillig och så långt som möjligt hedersbetygelse.

Det allmänna SA är partiets chocktrupp för dess många kamp- och utbildningsuppgifter på alla nivåer. Det är bärare av SA-andan, som är att övertyga och forma folkets massor genom sina ansträngningar.

**"Tro! Lyd! Kämpa!"** formar Sturm-Abteilungens partikamrater och förhindrar att revolutionen stelnar eller plattas till. Vi ser till dessa okända hjältar när vi proklamerar med Ernst Röhm:

**"VI KRÄVER SA-STATEN!"**

## **Den nya ordningen**

Vår tids stora andliga kris, den andliga upplösningen av vårt folk, den inre bristen på vägledning, det moderna livets meningslöshet, framtidens faror - allt detta kräver en ny ordning om mänskligheten inte skall förgöra sig själv inom några få årtionden.

Denna nya ordning måste - liksom medeltidens - ge inre stöd och trygghet åt alla människor. För att vara effektiv och formativ måste den vara bindande, men den får inte bygga på tvång och terror.

Detta är endast möjligt om det är en naturlig ordning som är anpassad till människans natur. Den måste därför grundas på folk och ras, de naturliga organismerna för statlig samexistens. Detta är det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiets uppgift bland det tyska folket och nationalsocialismens uppgift överallt där vita människor lever och kämpar för sin framtid. Allt samhällsliv

präglas av spänningen mellan frihet och ordning:

Det är viktigt att ägna lika mycket uppmärksamhet åt båda, eftersom frihet utan ordning leder till anarki och undergång - men ordning utan frihet leder till förtryck och till slut uppror.

NSDAP är både - en tysk frihetsrörelse och den nya ordningens parti. Vi vill utbilda det tyska folket att förstå frihet som frivilligt, entusiastiskt samtycke till byggandet av en stor och mäktig arisk kultur. Han måste lära sig att inte ifrågasätta själva ordningen, utan att använda friheterna i utformningen av sin privata livssfar på ett förnuftigt sätt för att tjäna samhället. Framtidens tyska man, som vi nationalsocialister vill skapa, kommer att fråga:

**"Vad kan jag göra för mitt fosterland? Var är jag utmanad i den gemensamma kampen för en meningsfull framtid?"**

När vi har uppnått detta kan vi med stolthet och skratt se tillbaka på dagens era av förfall och krass, självisk materialism och med tillförsikt gå in i framtiden med vetskapen: **"Framtiden är vår och bara vår!"**

Vi nationalsocialister vill inte vara herrar utan tjänare åt vårt folk. Vi står där med rena, troende hjärtan och utsträckta händer. Vi behöver hjälp, stöd och samarbete från varje enskild medlem av det tyska folket om arbetet skall lyckas. Framtiden för denna värld ligger framför oss. Vi vill forma den!

Jag har nu äntligen kommit till slutet av mitt anförande. Det finns inte mycket kvar för mig att säga, för resten är inte längre tal, utan kamp och uppoffringar. Mina kamrater och jag vet inte vad framtiden bär i sitt sköte - om det blir seger eller undergång. Vår kamp kan föra oss till makten, till fångelser eller till demokratiska eller bolsjevikiska exekutionspatrullers vapen. Vi kan bli slagna, fängslade och dödade, men nationalsocialismen kommer att fortsätta att leva och arbeta tills hakkorsflaggan en dag flyger fritt i vinden igen.

Men låt ingen glömma att all vår kärlek bara gäller Tyskland. Må även de som inte håller med om allt jag säger i dag åtminstone förstå en sak:

Alla tyskar som ärligt står upp för Tyskland tillhör oss.

Det handlar inte om att hålla med om varje punkt i vårt program, utan om att tro och bekänna sig tillsammans till Tysklands återuppståndelse:

**"Min kärlek är till Tyskland, min lojalitet till partiet!"**

Det är så vi vill förstå vår tro - inte som en dogm, utan som ett band av kärlek och ömsesidigt förtroende mellan det tyska folket. Det är därför jag är

nationalsocialist.

## **OM DU HAR IDENTIFIERAT DIN VÄG, FÖLJ DEN TILL SLUTET!**

### **Efterord**

Jag gjorde det som alla förmodligen tillåts göra i det här systemet:

Jag har uttryckt min åsikt fritt. Jag tvivlar på att jag kommer att beviljas denna rättighet, men jag ser med intresse fram emot detta nya test av den liberala yttrandefriheten.

Jag har flera gånger under arbetets gång förklarat vad jag inte är:

Jag är inte en teoretiker, inte en forskare och verkligen inte en författare. Det var inte min ambition att skriva en ny "MY FIGHT", som redan är onödig eftersom de tankar som vår ledare lade ner där inte har förlorat sin giltighet och aldrig kommer att göra det.

Jag har skrivit denna bok för er, mina kamrater, som jag just nu är skild från genom fängelsemurar, men som jag känner mig djupt förenad med i kampen för ett nytt Tyskland.

Jag är en kämpe som du och jag vill inte vara något annat.

Jag har skrivit ned på papper vad vi alla vet och känner och jag har försökt att ordna det och sätta in det i ett större sammanhang. Jag har försökt att ge mitt bidrag till kampen så gott jag kan, även i fängelset.

Ingenstans i mitt liv har jag funnit bättre vänner och mer värdefulla kamrater än i vår rörelses led. Människor som ni, mina kamrater, och en idé som vår är värda varje uppoffring.

Det fyller mig med stolthet att jag fick förmånen att spela en avgörande roll i uppbyggnaden av vårt samhälle. Om ni anser att jag har gjort min plikt, då har min fängelsevistelse sin mening.

### **Vi kan vinna för att vi vill vinna!**

Kom alltid ihåg denna mening och om någon blir trött och modfälld, ge honom mod igen och stå vid flaggan - utan att vackla och med tysk lojalitet! Tillsammans

kan vi göra det - tillsammans kommer vi att vinna!

Jag tackar alla kamrater i rörelsen för deras lojalitet, mod och tro. Som grundare och tidigare ledare för partiorganisationen i Hamburg, som organisatör av Freizeitverein Hansa och Aktionsfront Nationaler Sozialisten (Nationalsocialisternas aktionsfront), tillåt mig här att som exempel och representant för alla andra nämna min mest lojala kamrat och alltid beredda aktivist vid namn: **Udo Budig**.

I slutet av denna reflektion kan dock vår oförglömlige Führer än en gång klargöra meningen och målet med våra liv för nationalsocialismen:

*"Den 9 november 1923, under det fjärde året av sin existens, upplöstes det nationalsocialistiska Tyska arbetarpartiet och förbjöds inom hela rikets territorium. Idag, i november 1926, står det åter framför oss fritt, starkare och inåt fastare än någonsin tidigare. Alla förföljelser av rörelsen och dess enskilda ledare, alla hädelser och förtal kunde inte skada det. Riktigheten i dess idéer, renheten i dess vilja, viljan hos dess anhängare att göra uppoffringar har hittills gjort det möjligt för den att komma ut starkare än någonsin från alla förtryck.*

*Om den i vår nuvarande parlamentariska korrupta värld mer och mer erinrar sig den djupaste kärnan i sin kamp och känner sig som det rena förkroppsligandet av värdet av ras och person och organiserar sig därefter, kommer den en dag, på grundval av en nästan matematisk lag, att vinna segern i sin kamp. Precis som Tyskland med nödvändighet måste vinna sin rättmätiga position på denna jord om det leds och organiseras enligt samma principer.*

*En stat som i rasförgiftningens tidsålder ägnar sig åt att odla sina bästa raselement, måste en dag bli jordens herre. Må vår rörelses anhängare aldrig glömma detta, om uppoffringarnas storhet skulle fresta dem till ängslig jämförelse med den möjliga framgången."*  
ur: "MIN KAMP".

**Jag högtidlighåller minnet av den nationalsocialistiska rörelsens största död, vår Führer ADOLF HITLER.**

Häkte

Hamburg 20.04.1979/90 J.d.F.

Michael Kühnen

i





**NS KAMPFRUF**  
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUORGANISATION

**Der Kampf geht weiter !**

Seit langem nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung stärker als je zuvor in der Nachkriegszeit. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

„Mahnrede von Massenmord, Verbrechen, Verfolgung und Verbannung haben nicht ausgereicht, die Kräfte der gottlosen Mächte werden hoch gelobten Führer Adolf Hitler zu erwecken.“

Alle Nationalsozialisten sind weniger arbeitslos, Völker- und Rassenmenschen sollen Arbeiter an Schicht im Kampf um die Erhaltung unserer weißen Völker.

Der Sieg ist ein großer Gewinn, aber die Gefahr des biologischen Völkermord ist heute noch größer als in der Vergangenheit.

Der vorwiegend gegen die Juden, die Slawen und gegen alle Völker (?) zu begangenen Mord und Entmenschung, Überführung und Ausrottung.

Die „Gegner“ sind „Gegner“, die im Weltkrieg oder im Straßenkampf, als im Propagandakrieg, bewährte oder auf einen Schlagfeld anderer Art. Jede Nationalsozialisten hat seine Pflicht!

Hail Hitler!  
Gottfried Lueck



**TROTZ VERBOT NICHT TOT!**



**NS Nyhetsbulletin**  
[www.nsdapao.org](http://www.nsdapao.org)

#1005 19.04.2022 (133)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

**Frontrapport**  
**Intervju med Molly**

Tredje delen

NSK: Dina nuvarande projekt är uppenbartigen filosofiska och konstruktiva.

Beskriv din syn på hur dessa frågor påverkar politiken.

Molly: Jag försöker fortfarande uppdatera fotograferiet, men jag har mest koncentrerat mig på Adolf Hitler och Mänskligbetens Armé ([www.movingthearmy.com/truth.htm](http://www.movingthearmy.com/truth.htm)) Jag är uppe i 21 sidor nu, och jag har så mycket mer att göra. Att studera andra världskriget är ett absolut nödvändigt information. Man söker information om en sak, och hittar ytterligare två saker att forska om. Det känns lite som om man är en arkeolog som gräver upp det begravningsförhållanden. Ett förhållande som de helst inte vill att det ska komma fram i ljuset. Vi kan återigen tacka Internet för flödet av information och bilder. Extremt sällsynta saker har dykt upp under årens lopp från platser över hela jorden. Det känns ofta som att




**the NEW ORDER**

Number 179 (2022) Founded 1978 April 26, 2022 (133)

**The Fight Goes On !**

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware countrymen and racial kinmen fight with us side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture destruction, and re-education.

Whether "illegal" or "legal", whether in election battle or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hail Hitler!  
Gottfried Lueck



**TROTZ VERBOT NICHT TOT!**

# NSDAP / AO är världens största leverantör av nationalsocialistiska propaganda!

Tryckta och online tidskrifter på många språk  
Hundratals böcker på över ett dussin språk  
Över 300 webbsidor på dussintals språk



**BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!**  
[www.third-reich-books.com](http://www.third-reich-books.com)



**NSDAP/AO**  
**Fight Back!**



[nsdapao.org](http://nsdapao.org)  
Contact us to find out how YOU can help!